

bekende Flandriens. Via een kleine doorsteek achter de huizen, bereiken we de laatste wegel voor vandaag: de Kapellewegel. De dorstigsten onder ons zijn wat de kluts kwijt omdat ze de Kerk niet meer zien liggen, maar niet getreurd, deze wegel leidt ons tot vlak naast onze stopplaats: Taveerne De Provence, schuin tegenover de kerk. De verwarmde tent achteraan nodigt met knusse zitbanken uit om na te genieten van een fijne wandeling.



Triënnale Brugge presenteert: **Spaces of possibility**

Met **Spaces of Possibility** neemt de Triënnale Brugge 2024, Brugge en de publieke ruimte onder de loep: welke plekken zijn momenteel on(der)gebruikt? Hoe kunnen we de binnenstad maximaliseren door anders met de ruimte om te gaan? Deze vierde editie van TRIBRU daagt kunstenaar en architect, kijker en gebruiker uit om na te denken over de toekomst van Brugge en steden wereldwijd.

Samen met gids Dirk Van Tieghem gaan de **Natuurvrienden Oostende** deze plekken opzoeken en dit tijdens 2 mooie korte wandelingen van 5 km, **vrijdandeling** genaamd, respectievelijk op

vrijdag 7 juni en vrijdag 5 juli.

We starten telkens om 15u op 7 juni vertrekken we aan de achterkant van het station te Brugge en op 5 juli aan de voorkant van het station. Het worden 2 boeiende belevenissen die ik ieder van jullie aanraad, dus allen daarheen.

Veel groetjes

Didier



Triënnale Brugge



Uitwaaien en genieten van het niets-doen...
op het Nederlandse eiland, Schiermonnikoog



www.vakantieopschiermonnikoog.be