

Beste Natuurvrienden

Op vraag van een lid van onze afdeling wil ik nog graag eens voor iedereen het carpoolen, onder andere voor de zondagswandeling, toelichten.

Zoals je in de maandelijkse aankondiging kan lezen wordt er gecarpoold vanuit het Maria Hendrikapark, Groendreef, Oostende. Kort omschreven: vanuit 't bosje aan ons Natuurvriendenmonumentje.

We vragen dus aan onze leden, die geen vervoer hebben, om naar deze plaats te gaan. Maar ook aan de deelnemers MET vervoer, die in Oostende of dichtbij wonen, vragen we dit. In functie van het aantal beschikbare plaatsen kunnen we dan met zo weinig mogelijk wagens naar onze bestemming rijden.

Het is ook een ongeschreven regel, dat wie mee rijdt, een drankje betaalt aan de chauffeur.

Door te carpoolen vanuit een vaste vertrekplaats vermijden we heen en weer rijden om mensen op te pikken. Een plaats, één uur. Altijd vanuit 't Bosje, altijd VERTREKKEN om 09.15 uur.

Is er toch nog iets onduidelijk, bel mij of onze secretaris gerust eens op.

Groetjes

Jacky